

Ons helpen kan ...

- ⇒ Door een eenmalige storting op ons rekeningnummer
Giften boven vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
- ⇒ Een domicilëringsopdracht geven aan de bank om maandelijks een bedrag te storten
- ⇒ Deelnemen aan onze activiteiten : Indonesische eetfestijn, koekjesverkoop, wijnbar, geschenkenstand op beurzen
- ⇒ Deelnemen aan de activiteiten van de noord-zuidraad



noodsituatie



DRINGEND HULP NODIG VOOR DE NIEUWE TSUNAMI SLACHTOFFERTJES .

Onze vzw zal mee instaan voor de opvang van de vele nieuwe weeskinderen, ten gevolge van de nieuwe tsunami en aardbeving.

UW GIFT GAAT VOLLEDIG NAAR DE GETROFFEN KINDEREN

Ons rekeningnummer :

BE65 0018 4252 4696

BIC : GEBABEBB

Ten voordele van

ANAK BANGSA INDONESIA vzw



SOCIAAL PROJECT

VOOR

KINDEREN EN

DAKLOZEN,

SLACHTOFFERS VAN DE

TSUNAMI IN SULAWESI

(INDONESIË)

m.m.v. pastorale
eenheid Ieper

PASTORALE EENHEID
O.L.V. VAN VREDE - IEPER



www.kerkinieper.be

Wie zijn we ...

Wat doet Anak Bangsa Indonesia reeds



ANAK BANGSA INDONESIA vzw

is een niet-politiek gebonden, non-profitorganisatie, die in navolging van de Ieperse pater van Scheut, Jêrome Pattyn (†2012) en in samenwerking met onze Indonesische vzw :

YAYASAN HATI TULUS INDONESIA

zich tot doel stelt om de vele weeskinderen, daklozen en zieken te helpen en de bevolking in het westen bewust te maken van het “andere Indonesië”, ver van de paradijselijke stranden van o.a. Bali,...

Onze zetel is gelegen te Ieper, van waaruit we verschillende acties op het getouw zetten in Vlaanderen.

Contactpersonen : Noël Charles,

Mia Fournier, Etienne Vandewaetere,

Johan Pype

Info :

anakbangsaindonesia2018@gmail.com

<https://sites.google.com/view/abibe/>



Daklozen terug laten integreren in de maatschappij via ondersteuning op vlak van voeding, kledij, gezondheidszorg en begeleiden naar sociale tewerkstelling. Ook via initiatieven van onze Indonesische partner



Onderwijs verschaffen aan weeskinderen door het betalen van schoolgeld , voeding , schoolgerei



Goederen , zoals kleren meenemen naar Indonesië



Honderden kinderen hebben uw hulp nodig ! Wij reizen naar het rampgebied om zelf hulp te bieden op materieel gebied. Ook willen we toezien op de traumaverwerking bij de vele slachtoffertes